

Kopij Webside Marsum februari 2018

BY DE TSJERKETSJINSTEN

Snein 18 febrewaris Bitgummole 16 oere: Top 2000 tsjinst

Een groot spandoek in de tuin van de pastorie in Bitgummole kondigt deze bijzondere dienst al een aantal dagen aan. Het kan de meeste mensen niet zijn ontgaan:

ds. Gerard Rinsma uit Grouw met de band Grace laat ons in een Top 2000 dienst kennismaken met het Goede Nieuws in een heel eigentijds jasje.

Thema van deze Oars-as-oarstsjinst is: 'Berichten van hoop'.

De viering is voor alle leeftijden (0-110 jaar). Daarom is er 's morgens geen dienst.



Van harte welkom allemaal!

Snein 11 maart: Skoalletsjerketsjinst

Na de drukke tijd van de verhuizing van de beide scholen naar het nieuwe gebouw in Bitgummole is er nu weer tijd voor andere dingen. De Skoalletsjerketsjinst, bijvoorbeeld.

De voorbereidingen voor deze dienst zijn in volle gang. Het thema van de dienst sluit aan bij het thema dat in de dagen rond de dienst op school centraal staat: 'Veel en weinig'.

We verklappen nog niet wat er gaat gebeuren op zondagmorgen 11 maart. Maar dat het weer een feestelijke morgen zal worden, dat staat vast.

Noteer deze datum alvast in de agenda!

OP DE VOLGENDE ZONDAGEN ZIJN ER KERKDIENTEN IN DE KERK VAN MARSUM

Zondag	25 februari	9.30 uur	ds. Joh. van der Meer, Akkrum	Fryske tsjinst
Zondag	18 maart	9.30 uur	ds. Rinske Nijendijk, Midlum	
Zondag	1 april	9.30 uur	1 ^e Paasdag, ds. Fokje Haverschmidt Met medewerking van koperblazers uit Marsum	

Ut de gemeente

Omtinken

Ook in de afgelopen weken verbleven er gemeenteleden en dorpsgenoten in het ziekenhuis. Sommigen voor een operatie, anderen voor andere behandelingen. Ook waren en zijn er gemeenteleden en dorpsgenoten, die hopen op licht na de vele donkere dagen van de voorbije maanden. Zij hopen dat de mist van hun depressie zal optrekken en dat er weer uitzicht mag komen. Als gemeente leven we mee met de zieken in de gemeente en in de dorpen. Wij wensen hen veel sterkte toe en Gods bescherming, en lieve mensen om hen heen.

Gruthúsbesites

Wanneer deze Paadwizer bij u in de bus valt is de groothuisbezoekronde van deze winter vrijwel afgelopen. In totaal zijn er 12 bijeenkomsten geweest, waarvan ik zelf 6 heb mogen leiden. De andere 6 bijeenkomsten werden geleid door ouderlingen en wijkbezoekers. Het is mooi om zo samen de schouders te zetten onder dit pastorale werk in de gemeente. Het waren telkens heel bijzondere bijeenkomsten. De aanwezigen vertelden aan de hand van kaarten met vragen vaak openhartig over hun leven. Zo leerden we elkaar als gemeenteleden weer wat beter kennen.

Dank aan alle gastadressen die zo hartelijk en gastvrij hun deur openzetten voor een groothuisbezoek.

Dank ook aan de ouderlingen en wijkbezoekers die de bijeenkomsten geleid hebben.

En dank aan alle gemeenteleden die meededen aan deze groothuisbezoekronde.

Het is een ontspannen manier om de onderlinge banden op een bijzondere wijze te versterken!



Gespreksgroepen 25+, 35+ (I) en 35+ (II)

Onze jongerenwerker, Wim-Rien, heeft de leiding over de twee catechesegroepen van 12 tot en met 14 jaar en 15 tot en met 17 jaar. De catechese wordt gegeven in de Molewjuk, op donderdagavond, eens in de drie weken.

De groepen 25+ en 35+ (I) en (II) worden door mij geleid. De drie gespreksgroepen komen doorgaans eenmaal per maand samen bij een van de deelnemers thuis. Allerlei onderwerpen op het gebied van geloof en leven passeren op deze avonden de revue. Ook nemen we alle tijd om bij te praten en ons wel en wee te delen. Zo is er in de afgelopen jaren binnen de groepen een vertrouwensband gegroeid. Sommige groepen bestaan al jaren!

Zo kun je ook door de week samen gemeente zijn!

Nieuwe deelnemers zijn bij alle groepen van harte welkom.

Kofjemoarn op de 1^e tongersdei fan de moanne

Van oktober tot en met april is er elke eerste donderdag van de maand 'Kofjemoarn' in de Molewjuk.

En op de 2^e donderdag van februari is er 'Kofjemoarn' in de consistorie te Marsum. Op deze ochtenden staat een onderwerp centraal waarover met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Natuurlijk is er ook tijd voor koffie en thee met wat lekkers erbij en een praatje. En –ook heel belangrijk- er is veel gezelligheid. In Marsum wordt bovendien altijd volop gezongen, bijvoorbeeld bekende Fryske lieten, zoals 'De Wâldsang'. Meestal begeleidt Ella Maillé dan de samenzang met haar accordeon.

In dit seizoen wordt de leiding van de ochtenden in Bitgummole beurtelings verzorgd door Sjoerd Schaaf en door mij. Zo ging het op de ochtenden waarover ik de leiding had over Franciscus van Assisi (oktober), Veerkracht (januari) en de onlangs overleden dominee Nico ter Linden (februari). Op 1 maart hoopt Sjoerd Schaaf weer met een onderwerp te komen. Alle senioren zijn van harte welkom bij de Kofjemoarn. Net stinne, mar hinne!

Ut de pastorij

Het is nog maar kort geleden dat we Kerst en Oud-en-Nieuw gevierd hebben. Maar het zal niet lang meer duren, of we vieren Pasen! Pasen valt dit jaar weer vroeg, namelijk op 1 en 2 april. Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Op die dag begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. De Stille Wike Kommisje is druk bezig met de voorbereidingen voor de vespers en de diensten in de Stille Week. Ook in de pastorie moet er hard gewerkt worden om de diensten van de Stille Week op een waardige en feestelijke wijze vorm te geven. Veel gemeenteleden zullen weer hun medewerking verlenen aan de vieringen van deze bijzondere week. Zelf vind ik dit altijd de mooiste week van het kerkelijk jaar. Dit jaar vieren we de Paasdienst in de kerk van Marsum. Koperblazers uit Marsum zullen de dienst extra feestelijk maken! U bent allen van harte welkom op 1^e Paasdag, zondag 1 april om 9.30 uur in de kerk van Marsum.

Een hartelijke groet van ds. Fokje Haverschmidt