

Meditaasje oan it begjin fan in nij jier

Op zondag 6 januari was er in de Molewjuk voor alle gemeenteleden de gebruikelijke Nieuwjaars begroeting van onze gemeente. Er was vanaf 9.30 uur inloop met koffie, thee of een glaasje fris met wat erbij. Er werden heel wat goede wensen uitgewisseld.

Daarna vierden we een feestelijke eerste dienst in het nieuwe jaar. Ook de kinderen kregen alle ruimte in deze viering. Zelfs de kleine Aron, onze op één na jongste dopeling, die op 1^e Kerstdag 1 jaar is geworden, deed enthousiast mee met de muziek op een sambabal.

Wat mooi, om zo met jong en oud het nieuwe jaar te kunnen beginnen!

Voor deze dienst vol afwisseling had ik ook nog een PowerPointpresentatie in gedachten.

Door alle afwisseling zijn we hier niet meer aan toe gekomen. Daarom krijgt u nu de gelegenheid om alsnog de tekst van de presentatie te lezen. De beelden kunnen we helaas niet afdrukken, maar de tekst zegt al genoeg.

Het zijn woorden om over na te denken aan het begin van een nieuw jaar.

HET INTERVIEW MET GOD

Ik droomde, dat ik God mocht interviewen.

'Dus, jij zou Mij graag willen interviewen?' zei God.

'Wanneer U tijd heeft', zei ik.

God glimlachte. 'Mijn tijd is eeuwig'.

'Welke vragen heb jij voor Mij in gedachten?'

'Wat verbaast U het meest over de mensheid?'

God antwoordde:

'Dat ze geen kind willen zijn,

en heel graag snel volwassen willen worden,

en vervolgens terug verlangen naar hun kindertijd'.

'Dat ze hun gezondheid verliezen om geld te verdienen...
en dan hun geld verliezen om hun gezondheid terug te krijgen.'

'Dat zij -door heel bezorgd over de toekomst te zijn-
vergeten om in het heden te leven,
zodat zij noch in het heden, noch in de toekomst leven.'

'Dat zij leven alsof ze nooit zullen sterven,
en sterven alsof ze nooit geleefd hebben.'

God nam mijn hand in de zijne
en we waren samen een poosje stil.

En toen vroeg ik:

'U bent onze Vader.

Welke levenslessen zou U uw kinderen willen leren?'

'Dat zij leren, dat je niemand kunt dwingen van je te houden.
Alles wat je kunt doen is: van je laten houden.'

'Dat zij leren, dat het niet goed is
om jezelf met anderen te vergelijken.'

'Vergeving te leren
door vergeving te doen'.

Dat zij leren, dat het maar een paar seconden kost
om diepe wonden te veroorzaken bij hen, van wie zij houden,
en dat het vele jaren kan kosten om ze te genezen.'

'Dat zij leren dat een rijk iemand
niet diegene is die het meest bezit,
maar die het minst nodig heeft.'

'Dat zij leren, dat er mensen zijn, die heel veel van hen houden,
maar die eenvoudigweg nog niet geleerd hebben
om hun gevoelens te uiten of onder woorden te brengen.'

'Dat zij leren, dat twee mensen naar hetzelfde ding kunnen kijken
en dat zij het verschillend zien.'

'Dat zij leren, dat het niet genoeg is om elkaar te vergeven,
maar dat zij ook zichzelf moeten vergeven'.

'Dank U voor uw tijd', zei ik nederig.
'Is er tenslotte nog iets anders dat U uw kinderen wilt laten weten?'

God glimlachte en zei:
'Alleen maar dit: dat zij weten, dat Ik dichtbij ben... altijd.'

(Van een onbekende dichter)

Ik wens u allen 'folle sinne, sûnens en foaral seine' toe voor het jaar 2019!

Ds. Fokje Haverschmidt

2019

By de tsjerketsjinsten

Tsjerketsjinsten yn de Pontianustsjerke fan Marsum

Snein 27	jannewaris	9.30 oere	ds. F. Haverschmidt	Hillich Nachtmiel
Snein 24	febrewaris	9.30 oere	ds. J. Goorhuis (Smalle Ee)	

Werom sjen

Wat hebben we in de voorbije weken in onze dorpen veel mooie vieringen en bijeenkomsten gehad! Ik denk bijvoorbeeld aan de Kerstmiddag van de diaconie, de Kerstzangavonden in Bitgummole en Marsum, de Kerstdiensten op 1^e en 2^e Kerstdag, de diensten op Oudejaarsavond en op 6 januari. Al die vieringen en bijeenkomsten werden mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel mensen. Wat is er achter de schermen veel werk verzet!

Een woord van dank aan al deze medewerkers is hier zeker op zijn plaats.

Vanaf de webside: hartelijk dank namens ons allemaal aan ieder die -op wat voor wijze dan ook- zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Foarút sjen

Snein 3 febrewaris Molewjuk: ZWO Oars-as-oars tsjinst foar 0-110 jier

De eerste zondag van februari is de zogenaamde Werelddiaconatszondag. Deze zondag is door de kerken ingesteld nadat Nederland na de watersnoodramp van 1953 uit de hele wereld hulp aangeboden kreeg. Kerken in Nederland wilden daarna uit dankbaarheid ieder jaar op deze zondag stil staan bij de hulp die je als kerk kunt geven bij rampen en andere ellende in de wereld.

Ook onze gemeente staat op deze zondag stil bij de nood in de wereld.

Evelien Vrolijk, coördinator voor Kerk in actie in Fryslân zal ons iets vertellen over het project van Kerk in Actie 'Fryslân foar Rwanda'.

Het zal weer een dienst voor alle leeftijden worden, met veel aandacht voor de kinderen.

Het thema van de viering zal zijn: 'Bruggen bouwen', en de collecte is voor het jongerenwerk van de kerken in Rwanda.

Welkom jong en oud in de Molewjuk!

Er is inloop vanaf 9.30 uur met koffie, thee en fris met iets lekkers erbij.

De viering begint om 10 uur.

Út de gemeente

Omtinken

In de voorbije weken kregen sommige gemeenteleden en dorpsgenoten een nieuwe knie of een nieuwe heup. Zij verbleven daarvoor heel kort in het ziekenhuis. Zo gaat dat tegenwoordig.

Anderen moesten herhaaldelijk opgenomen worden in het ziekenhuis.

Weer anderen ondergaan kuren.

Met een nieuwe heup of een nieuwe knie kun je na een aantal weken revalideren weer de wijde wereld intrekken. Voor de andere zieken ziet de komende tijd er soms heel anders uit.

Voor hen is het is leven tussen hoop en vrees: 'Hoeveel tijd is mij nog gegeven? En: hoe zal het gaan met mijn dierbaren waarvan ik misschien in dit nieuwe jaar afscheid zal moeten nemen?'

Als gemeente proberen wij met hen allen mee te leven.

Wij wensen hen Gods nabijheid toe.

En wij wensen hen lieve mensen toe die om hen heen staan in moeilijke dagen en die kunnen luisteren en meeleven.

Vervolg groothuisbezoekronde

De groothuisbezoekronde is na de Kerst en jaarwisseling weer van start gegaan.

Wie nog mee wil doen is welkom!

Scriba Jantsje van den Berg weet waar nog plaats is. Zij kan ook vervoer voor u regelen.

Tel. Jantsje: 058-253 17 70.

Kofjemoarn Marsum op tongersdei 14 febrewaris

Op donderdagmorgen 14 februari is de jaarlijkse koffiemorgen in de consistorie te Marsum.

Het is altijd een heel gezellige ochtend, met onder meer muziek, zang, een korte overdenking of een verhaal, en koffie met oranjeboek, en nog andere verrassingen.

Ds. Fokje Haverschmidt leidt de ochtend, die om 9.45 uur begint en rond 11.30 uur afgelopen zal zijn.

Contactpersonen zijn: ouderling Grietje Sijbesma en pastoraal bezoeker Marijke Posseth.

Van harte welkom allemaal!



Time4U



De jongeren van Time4U hebben hun 1^e avond van het nieuwe jaar er alweer opzitten.

Zij hebben het oude jaar afgesloten met een supergezellig Tapasbuffet, waarvan we samen heerlijk gesmuld hebben. We hebben de foto's van deze avond kunnen zien tijdens de nieuwjaarsdienst op 6 januari in de Molewjuk.

De 1^e avond in het nieuwe jaar, op **vrijdag 11 januari**, ging over zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

De volgende avond zal zijn op **vrijdag 25 januari**. Op dit moment is het onderwerp nog niet bekend.

Maar het wordt vast en zeker weer een leuke avond.

Een week later, op **vrijdag 1 februari** komen we weer bij elkaar. Dat is de avond van de legendarische

'Klupstrijd'. Dat is een wedstrijd tussen de clubs uit de regio. Ieder jaar doen onze jongeren hieraan mee. Misschien gaan we dit jaar echter wel meedoen aan de landelijke clubstrijd, 'Sirkelslag'.

Deze wedstrijd wordt op diezelfde avond georganiseerd door JOP: de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Tientallen jongerengroepen doen hieraan mee, en via internet staan alle groepen in verbinding met elkaar. Wij zouden met Time4U een gooi kunnen doen naar het kampioenschap!

Meer info volgt nog.

In elk geval kunt u op deze avond waarschijnlijk jongeren van Time4U aan uw deur verwachten met wonderlijke vragen of verzoeken. Laat hen niet voor de deur staan en help hen aan de overwinning!

Time4U rooster voor de komende weken:

Vrijdag 25 januari

Vrijdag 1 februari: Klupstrijd of Sirkelslag

Vrijdag 15 februari

Út de pastorij

Dank u wel!

Ook dit jaar ontvingen wij rond de Kerstdagen vanuit de gemeente via de post veel goede wensen. Mooie foto's met lieve woorden erop, kunstige zelfgemaakte kaarten met een groet en wens, en veel andere post.

We hebben er een mooie slinger van gemaakt, die bij ons tot februari blijft hangen.

Dank u wel voor alle goede wensen. Het doet ons goed dat u ook aan de pastoriebewoners hebt gedacht.

In griis en in grouwel: De Nashville- verklaring

De klanken van het bekende Kerstlied over vrede op aarde, en God, die in mensen een welbehagen heeft, waren in de kerken amper uitgedoofd of er werd door een aantal mannenbroeders een Amerikaans pamflet Nederland in geslingerd dat een heel ander geluid laat horen.

In de verklaring, die afkomstig is van de Southern Baptists, een zeer behoudend kerkgenootschap in Amerika, wordt onder meer gesteld dat God alleen voor het traditionele huwelijk tussen man en vrouw is, dat homoseksualiteit te genezen is, en dat christelijke lhbt-ers helaas maar met hun probleem moeten zien te leven, maar dat zij dat niet samen met een levenspartner mogen doen.

Gelukkig heeft de Protestantse Kerk in Nederland zich van deze verklaring gedistantieerd.

Ook de classis Fryslân, een verband van alle Friese kerken van de PKN, heeft afstand genomen van de inhoud van dit pamflet.

En gelukkig zijn er van de ruim 1600 predikanten van de PKN maar een stuk of 30 predikanten die hun handtekening onder zo'n schrijven hebben gezet.

Als Protestantse Gemeente te Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum hebben wij in de winter van 2015-2016 een uitgebreide pastorale gespreksronde gehouden over het zegenen van andere levensverbintenissen dan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw.

Aan het eind van die gespreksronde is op een gemeenteavond besloten dat in onze gemeente ook andere levensverbintenissen gezegend kunnen worden. Enkele gemeenteleden konden zich niet vinden in dit besluit, maar zij accepteerden de keuze die wij gemaakt hebben.

In alle openheid en meestal met respect voor elkaars standpunten zijn wij er in een pastorale gespreksronde samen uit gekomen. Zo voer je in de kerk gesprekken over zulke tere onderwerpen, en niet op de schreeuwerige Amerikaanse wijze.

Dat betekent dus dat onze gemeente een veilige plek is voor: gehuwden, gescheiden mensen, samenwonenden, homo's, lesbo's, biseksuelen, transgenders, ja, voor ieder door God geschapen mens.



*Met een hartelijke groet vanuit de pastorie in Bitgummole,
ds. Fokje Haverschmidt*